

Thema: schrijf een gedicht over dromen

Draak

Er vliegt een draak langs het raam
altijd als ik kwaad of bedroefd lig te huilen
op mijn bed. Vlammen slaan uit zijn
verschrikkelijke muil vol zwarte tanden,
er komt een rook achter hem aan

en ik doe het raam open.
O Draak zeg ik kom bij mij er is geen gevaar.
Hij komt mijn kamer in gekropen met zijn
vreselijke klauwen ieder zo groot als een hand

en wij omhelzen elkaar en dansen de dans
die Draken dansen in tijden van oorlog en hij
schiet ervandoor, een brand in de nacht en ik kijk
hem na, misschien dat ik weer naar beneden ga.

Eva Gerlach
uit *Hee meneer Eland*, Querido, 1998



1 Lees dit gedicht voor, laat iemand uit de klas het voorlezen en nog iemand. Lees het zelf nog één keer extra voor. Vraag de kinderen mooie woorden aan te wijzen, lelijke woorden, saaie regels en spannende regels. Het gedicht gaat over kwaad of bedroefd naar bed gaan, in slaap vallen en dromen. Praat met de kinderen over huilen in bed en over slaaprituelen. Gebeurt het wel eens dat je niet kan slapen? Wat doe je dan? Zijn er kinderen die schaapjes tellen om in slaap te komen? Als je gaat slapen, kijk je dan nog even terug naar de dag die geweest is? Zijn er kinderen die fantaseren, of val je direct als een blok in slaap?

2 Alle kinderen schrijven een gedicht over dromen. Zo begint het:
Ik droom wel eens dat
Maar liever droom ik dat

De kinderen schrijven een tweede vers op dezelfde manier. En een derde en een vierde, zoveel als het kind wil.

Zeg de kinderen dat ze het overschrijven, maar zonder
Ik droom wel eens dat
maar liever droom ik dat

Soms moet dan de volgorde van de regels een beetje veranderen. De zin kan ook aanpassing nodig hebben. Bijvoorbeeld: '...dat ik aan het vallen ben' kan vervangen worden door 'ik val'.

Sluit af met een speciale voorleesronde. Versier een mooie voorleesstoel en laat de voorlezer even schitteren.