

De blauwe bussen

Er rijden blauwe bussen
Door de wijnrode straten
er lopen paarse mensen
alle mensen zijn paars.

En er staan lila luchten
rondom de gele zon met
het meer oranje zonlicht
boven de schotse daken.

Maar alles is gelogen
want alles hier is grijs
Alleen de bussen rijden
blauw maar eenzaam de straat uit.

Hans Andreus
Verzamelde gedichten.
Uitgeverij Bert Bakker, 1985

