

Wedstrijd

De zon kwam op
Ik moest mij omkleden
Mijn vader bracht me
Ik voelde mij een koning
We moesten verzamelen als paarden in een stal
We deden de warming-up als blijde honden
De wedstrijd begon
We waren kangoeroes die scoorden

Youssef Laachkar, 8 jaar

