

Xihan draagt een gedicht voor over 'geluk'. Ze vindt het gedicht mooi, omdat het eigenlijk zegt dat morgen je geluksdag begint. Ook zegt Xihan dat als je gelukkig bent, dat alles dan goed komt.

IN GESPREK

Ben je het eens met wat er in het gedicht van Xihan wordt gezegd, namelijk dat als je gelukkig bent, dat alles dan goed komt? Waarom wel of niet? En is 'geluk' volgens jou iets dat op je pad komt, of kun je het zelf afdwingen? Leg eens uit?

ZELF SCHRIJVEN IN JE MOEDERTAAL

Schrijf een gedicht over wat 'geluk' is. Gebruik daarbij één van de volgende citaten:

Het geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben.

Aristoteles

Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.

Albert Einstein

Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden.

Aristoteles

Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.

Epictetus

TAALWEETJE

Met het Chinees wordt meestal het standaardmandarijn bedoeld, de officiële taal van de Volksrepubliek China, van Taiwan, en een van de officiële talen van Singapore. Chinees is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep talen die samen de Sinitische tak van de Sino-Tibetaanse taalfamilie vormen. Wereldwijd worden Chinese talen door maar liefst 1,22 miljard mensen gesproken. Schrijven gebeurt met karakters, Hanzi, en er zijn ongeveer 12.000 moderne Chinese karakters. Een woord bestaat meestal uit twee of meer karakters en de betekenis kun je opmaken uit de context.

Stap 1 – Kies een citaat dat jou het meeste aanspreekt. Leg aan jezelf of een ander uit waarom dat zo is.

Stap 2 – Begin je gedicht met dat citaat.

Stap 3 – Schrijf dan verder. Leg aan de lezer uit waarom dit volgens jou de waarheid is over geluk.

Schrijf het gedicht zo mogelijk in je moedertaal.