

# Kom

goud- en gelukszoekers  
 kunnen we missen als kiespijn  
 knarsen mijn ooms  
 in een kring van whisky  
 ze zoeken het thuis maar uit  
 met die oorlog en armoe  
 ze moeten er daaro  
 niet zo'n zootje van maken  
 zo  
 schenk nog eens in

wij snappen het best  
 zeggen de tantes  
 eerst rustig  
 dan feller  
 als onze kinderen  
 honger zouden hebben  
 dan vluchtten wij ook  
 laat ze maar komen  
 wij klinken er niet minder door  
 we wachten ze op aan de kust  
 met wijn en brood en proost  
 en dan her en der  
 en herhalen ze dat  
 de een na de ander  
 een heel octaaf hoger

Hans Hagen

POEZIE  
 PALEIS

## KOM - HANS HAGEN

Uit de dichtbundel *Onzichtbaar*. In *Kom* komen de ooms en tantes aan het woord. Ze geven hun mening over hetzelfde onderwerp maar verschillen daarin van elkaar.

### THEMA'S:

Vluchtelingen, familiegesprekken, meningsverschillen.

In dit gedicht komen twee groepen aan het woord. De ooms en de tantes. Ze geven hun mening over hetzelfde onderwerp en verschillen daarin van elkaar.

Aan de hand van dit gedicht kun je eerst met je leerlingen analyseren wat er in het gedicht gebeurt en besproken wordt. Vervolgens kun je een gesprek voeren over het hebben van een meningsverschil en natuurlijk over het onderwerp van dit gedicht: hoe ga je om met mensen die hun land ontvluchten?

- Waar denk je dat dit gesprek plaatsvindt?
- Herken je de situatie uit het gedicht?
- Wat beweren de ooms? En wat beweren de tantes?
- Met wie is de schrijver van dit gedicht het volgens jou eens? Hoe weet je dit?
- Wie heeft volgens jou de beste argumenten? Vindt iedereen dat? En waardoor komt dat verschil?